



### Woordje van het bestuur



Laatste 't motorikske van dit jaar ... De laatste activiteiten komen eraan: de ruienwandeling – ledenvergadering – mapsourc en dan zijn het de feestdagen.

Vergeet vooral niet je **lidgeld** te betalen, trouwens ... er is nog steeds behoud van lidgeldprijs.

'Safety first' ... elke vergadering begint ermee, maar het is ook een item dat regelmatig voorkomt in ons blaadje en op de weg bij EAMV. Ook in 2013 gaat er heel wat gebeuren betreffende het thema veiligheid vb *curcus techniek (sleuteldag)*, de MAG heeft *screenings* die EAMV u aanraadt te doen, en *elke rit* staat ook in dit teken (kleine groepen +/- motards ipv 1 grote groep, baksteenformatie enz)

### Kalender

november				01	02	03	04
	05	06	07	08	09	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		
december						01	02
	03	04	05	06	07	08	09
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						
januari	01	02	03	04	05	06	
	07	08	09	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

Ledenvergadering

ruienwandeling (volzet) - mapsourc -  
nieuwjaarsdrink

### Een EAMV-er in de kijker

Iedere 2 maand stelt 't motorikske een EAMV-er voor. Deze keer is het een interview met Patsy, vrouw van Bob ...

Haar verhaal hier onder...



Mijn eerste moto ervaring was niet bepaald denderend te noemen, ik moet toen een jaar of 15 geweest zijn en mocht voor de eerste keer bij mijn broer meerijden, maar aangezien hij een snelheidsduivel was (en nog steeds is) en nogal heavy in het opstarten was, bleek hij al 10 meter in de straat te zijn en ik op mijn gat bij het vertrekpunt.

Toen Bob begon met moto rijden - en ik het niet zo zag zitten om achterop te zitten - heb ik zelf een *Honda Rebel 250* aangeschaft en vond het zalig om me op die manier te kunnen verplaatsen. Ongevallen hebben we (nog niet) gehad, maar wel hebben we een goede beschermengel.



Bij een trip huiswaarts reden we de autostrade op, en Bob deed teken om te volgen - als brave echtgenote volgde we blindelings - schrokken ons een aap toen we een mastodot in ons gat zagen opduiken, wat naderhand echt wel centimeters bleken. Leve het handvat dat dient om wat meer gas te geven en de attente chauffeur die gas minderde. Bleek dat Bob zijn "volg maar" eigenlijk "GAS GEVEN" bedoelde, ... en wat hebben we dan geleerd? Volg nooit blindelings iemand. Laat dit tot hiertoe mijn grootste moto kick geweest zijn.

Nadien hebben we een Yamaha virago 535 aangeschaft, die nu eenzaam staat te pronken in de garage, aangezien we zelf wat mankementjes hadden en toch nog steeds hopen om er terug eens op te klauteren en dat heerlijk motospirit te voelen.



Geen motofun meer, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt met de geboorte van mijn metekindje Alamako. Zij werd geboren op 30 april 2008.

De naam laat het al denken, de ouders komen uit Guinee en wonen sinds 2004 in België en hebben een organisatie Djigui, die een belangrijke rol spelen in immigratiebeleid en de verbetering van het onderwijs in Guinee zelf - waar we zelf dus ook lid van zijn.



Alamako maakt een groot deel uit van mijn gezin, ze is elke week bij ons alsook elke vakantie, waarvan een groot deel ook haar 2 oudere broers. Het heeft me ook geleerd dat elke cultuur de opvoeding anders bekijkt, en het soms voor ons moeilijk te begrijpen is en het wel helpt als je de moeite neemt om de tradities en omstandigheden te leren kennen.



En dan hebben we het schilderen ontdekt en het zelfs gepresteerd om enkele werken van mijn bescheiden talent te verkopen, wat we dan weer gebruiken om de stichting te steunen en een paar andere Afrikaanse projecten, wat onze cirkel weer mooi rond maakt en van mij een heel gelukkig mens maakt.



En dan is er nog de motoclub waar we al verschillende activiteiten mochten bijwonen en al een paar keer mee op reis gingen naar Tsjechië en La bella Italië, wat nog steeds onvergetelijke momenten zijn en een bron van warme vriendschappen bracht.

Bij deze een dikke dank je wel voor al de inspanningen van onze voorzitter voor de gezellige barbeques en salsalessen, maar ook voor de penningmeester die van mij een dikke tien mag krijgen en dan nog een oorkonde voor diplomatie. Een club waar het niet alleen om moto's draait, maar waar er nog zo veel andere activiteiten ineen gezet worden en waar je je heel welkom voelt, het is fijn om erbij te mogen zijn.



Nog een tip voor elke moto liefhebber, draag altijd aangepaste kledij. Het lijkt wel leuk als je de film 'easy driver' ziet en die mannen met hun wapperende manen en hun hemdjes over de straat ziet scheuren, maar laat dan eens iemand van de spoedafdeling aan het woord als er weer een slachtoffer wordt binnen gebracht met 3de graad brandwonden.

Voor de rest wens ik jullie nog heel veel rijplezier en kijk ik weer uit naar een volgende bijeenkomst.

Groetjes Patsy.

## EAMV-activiteiten

### SPA-motorrit + BBQ: 23/09/2012

Met dank aan Eddy voor deze foto:



De SPA-activiteit zelf ging niet door. Dus EAMV nam het over zodat onze leden gewoon hun dagje motorrijden en BBQ kregen zoals gepland enigszins



licht gewijzigd wat betreft start-stop en eetplaats en dit allemaal zonder dat de meesten er ook maar erg in hadden dat de oorspronkelijke activiteit eigenlijk niet door ging en dit ondanks grote inzet van enkele evonikkers en in het bijzonder Steven.

We hadden dan ook in mum van tijd heel de organisatie in een eamv-kleedje ☺ gestoken.

BBQ-man gevonden + drank halen + aperitief ... Aangezien het de 2<sup>de</sup> BBQ was van de maand voor EAMV, kreeg het toch een ander uitzicht. Kwestie van wat variatie te brengen ."niwaar" ☺



Werner had de route in elkaar gestoken en snel aangepast zodat gestart werd aan Evonik en iedereen op tijd naar huis kon, omkleden en weer naar de 7 in Mortsel.

Eenmaal daar kon ik (Harald) weer rekenen op heel veel handen die in no time de lege zaal omtoverden in een plaats waar gezellig gezeten en gegeten kon worden.



Het glaasje cava kon iedereen wel bekoren ...



Gelukkig konden we rekenen op onze BBQ man van 1 september (de vorige BBQ)... en ...belangrijk voor ons gezinnetje ... op de dames en heren van eamv voor het entertainen van onze kids. ... Waarmee we ook in stilte de andere leden met kids aanmoedigen om ze eens mee te brengen op zo een activiteit.



Na het nodige eten en drinken en uitbabbelen ... was het tijd om op te ruimen, een paar instructies voldeden ruimschoots om in 10minuten alles terug op zijn plaats te krijgen en de ruimte achter te laten alsof er niets gebeurd was ... ook weeral dank aan iedereen!





### Vrijdag 19/10/2012 Kaas-en breugelavond met quiz,

Dat EAMV leden ook quizzers onder de leden heeft ... bewijst de aanwezigheid op de Quiz-avond van de personeelskring

Verslagje van Steven:

“Op vrijdag 12 oktober was het weer zover, de jaarlijkse kaas-en breugelavond met quiz georganiseerd door de personeelskring van Evonik. Net zoals de voorgaande jaren was EAMV weer goed vertegenwoordigd op dit gebeuren. 3 Ploegen schreven zich in: de Motards, de Subriders en de Fonskens.



Vanaf 18u30 was het verzamelen geblazen in het clublokaal van de atletiekvereniging in Schoten. Met een pintje in de hand werd er verbreed met de collega's. Dan mochten we aan tafel gaan voor een heerlijk uitgebreid buffet van kaas-en breugelschotel.

Voor 1 lid van onze club was het echter nog een zeer speciale avond Ludo werd namelijk 50 jaar maar had niet in het snuitje dat de andere clubleden dit wisten. Net voor het aanvatten van de quiz werd op vraag van Werner dan ook ineens een grote foto van hem geprojecteerd, en met de nodige commentaar van de quizmaster werd Ludo gefeliciteerd waarna er een luid applaus vanuit de zaal weerklonk.



Na de nodige felicitaties in ontvangst te hebben genomen, was het tijd voor het echte werk.

12 Rondes met verschillende thema's werden ons voorgeschoteld. Politiek, strips, sport, media enz... De één al wat moeilijker dan de andere, maar iedereen wist wel wat antwoorden.



Het was een algemene quiz die zeker niet alleen was weggelegd voor doorwinterde quizploegen. Niettegenstaande dat, bleek op het laatste toch dat onze ploegen hun meerdere moesten kennen in andere ploegen. De top drie was net iets te hoog gegrepen.

Maar, we hebben allen een gezellige avond beleefd met het nodige plezier, en zoals het spreekwoord het zegt: Meedoen is belangrijker dan winnen!”

### 20/10 Pokerrit + ribbekes a volonté

Verslagje van marcel:



“Nog even tanken en een minuutje later arriveren we bij den Ballantines in Ekeren waar we hebben afgesproken voor de laatste rit van het seizoen, de pokerrit, met aansluitend ribbekes a volonté als waardige afsluiter van het jaar.

Enmaal binnen stond de koffie reeds klaar en rond 9u werden we op de hoogte gebracht van het verdere verloop van de dag. We werden verdeeld in vier groepjes van ongeveer vijf motorrijders al dan





niet met passagier waardoor vlot verkeer mogelijk werd.

Rond 9.30 werd er vertrokken voor de eerste km's richting de Nederlandse grens via Wuustwezel, Merksplas en Ravels waar we na ongeveer 70km de eerste stopplaats waar we na een drankje de twee volgende speelkaarten mochten trekken. Iets daarna kwam de volgende groep reeds binnengevallen en maakten we aanstalten om naar het volgende punt te vertrekken.



Vijfendertig km later kwamen we aangereden bij eetcafé den Brooy waar we werden opgewacht door Werner, die net de nacht had gewerkt en een powernapke achter de rug had, om ons de volgende kaart te presenteren. De ribbekens indachtig werd het

in eetcafé een maaltijdsoepje waarna we weer op de motor stapten richting volgende afspreekpunt café Stroop waar Werner (kende binnenweg) ons weer tegemoetkwam voor het inruilen van de kaarten waarna we verder richting België reden via Huybergen en Putte om uiteindelijk weer te belanden in Ekeren



Daar konden we weer genieten van een kopje koffie of thee in afwachting van de aankomst van de overige rijders. Als iedereen aanwezig en opgewarmd was mochten de kaarthouders van de

groepen rond de tafel gaan zitten en hun laatste kaart inruilen om de winnaars van de dag te kennen.



Alles samengevat een succesvolle dag zowel wat het weer betreft als de rit zelf die ons leidde door de verkeersarme wegen van onze noorderburen, ondertussen werden de tafels en het buffet klaargezet voor de aanvang van de ribbekensavond waarna iedereen zich tegoed heeft gedaan aan het eten goed gezelschap inclusief.

groetjes en tot volgende keer"

## Eerstvolgende activiteiten

17/11 → ruïen

De ruïen ... iedereen weet ervan, ook de 15 plaatsen zijn bezet. Indien nog interesse, kunnen we dit zeker volgend jaar nog eens organiseren voor de leden



11/12 → allerlaatste  
Mapsource cursus voor  
iedereen (beginners en  
gevorderden)

Zie verdeelde info  
Dinsdag 11/12/12 om 20u in  
Merksem  
Inschrijven en betalen.



## Kalender 2013 – nog eens op een rijtje

### Activiteiten 2013

Za 19/01	Nieuwjaarsdrink	(plaats nog onbekend)
Za 16/02	Gezellige avond ... dagje techniek	
Ma 25/02	Ledenvergadering (en niet 23/2)	
Zo 10/03	Verkenningrit	
Za 23/03	Openingsrit	
Zo 21/04	Criss Cross	
Ma 29/04	Ledenvergadering	
9 -12/05 (OHH)	Voorjaars weekend (Elzas).	
13-16/06	Tref Antwerpen	
Za 29/06	Uitbolavond na tref	
21/07 – 02/08	Noorwegen	
Ma 29/07	Leden-BBQ vergadering	
Za 7/09	BBQ-rit	
Ma 7/10	Ledenvergadering	
Za 19/10	Ribbikes-Pokerrit	
Za 23/11	EAMV activiteit	
Za 21/12	Gezellige avond + ledenvergadering.	



### Contact us

Met tips voor mooie, straffe, ... verhalen en/of over motoren en co, laat het ons weten en stuur een mailtje via

[www.eamv.be](http://www.eamv.be) → inschrijvingen

**Vergeet niet JE LIDGELD 2013 te BETALEN**

**PK-leden → 9euro**

**Niet PK-leden → 11euro**



Mail het bestuur voor extra info of wat dan ook  
<mailto:bestuur@eamv.be>

*Aan Michel, Erik en Linda en familie  
Een Innige deelneming met het overlijden van hun vader.*

Hieronder nog enkele sfeerfoto's van paar activiteiten dit jaar:

