



Woordje van het bestuur



Ter herinnering :

De zomer is bezig ... in ieder geval volgens de kalender toch ☺

2 maanden rust, tussendoor nog een ledenvergadering en dan 2 ritten in september, elk gevolgd door een BBQ, eentje van EAMV en eentje van SPA (samenwerkende personeelskringen antwerpen). Inschrijven maar ... en we verwachten hulp van jullie bij de activiteiten.

Kalender

juli						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
augustus		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
september					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Ledenvergadering

BBQ eamv

SPA_rit + BBQ

inschrijven BBQ eamv; inschrijven BBQ SPA

Een EAMV-er in de kijker

Iedere 2 maand stelt 't motorikske een EAMV-er voor. Deze keer is het een interview met Giovanni, pas in de club en ... nu al geïnterviewd



- Vertel over je allereerste moto-ervaring?

Het begon allemaal in mijn jeugd jaren met het sleutelen aan oude zundapp's en suzuki's.

Dan gingen we ermee crossen op het veld of in het bos.

Op mijn 16^{de} kocht ik een suzuki AC50. Daar heb ik toch enige jaren mee gereden tot ik mijn auto rijbewijs haalde. In die periode kreeg ik een oude Jawa CZ 175 motor om aan te sleutelen, die ik dan ombouwde tot crosser. Eens aan de praat werd het bos weer onveilig gemaakt.

Toen viel het helemaal stil wegens het stichten van een gezin.

In de daarop volgende jaren werd er wel eens over motoren gepraat maar omdat ik mijzelf goed kende, het gashendel had voor mij maar 2 standen: open of toe, kocht ik toch geen motor.

Tot mijn echtgenote Wendy zelf geregeld zei dat ze zelf ook graag motor zou willen rijden.

2 jaar geleden, meer dan 30 jaar na mijn eerste ervaring, kocht ik een tweedehands suzuki GS500E om te zien of we dit wel echt wilden.

We waren beiden onmiddellijk verkocht. Wendy ging voor haar rijbewijs en ondertussen reden we op de suzuki GS500E rond.



- Als je kan, neem je de moto en rij je naar... ?



's Zondags rijden we geregeld naar motortrefs of rijden we ritten die ik op internet gevonden heb, het is ontspannend en we verkennen het land.



- Geslipt - gevallen - ongevalvrij - klein accidentje - niet schuldig - km vrotter - ontspannen - toeren - doehetzelfer - racen - zon - Schotland - Champagne - Ardennen - 150km - 250km - 400km - >400km(per dag) - kaart - GPS

- *Wat doe jij in je vrije tijd als hobby of als rode draad door je leven, ... iets wat je al jaren doet .. ?*

Fietsen, fietsen en nog eens fietsen en daar is nu motorrijden bijgekomen, al is de keuze voor de motor nu snel gemaakt.

- *Wat zou je grootste moto-kick kunnen zijn?*

Mijn droom is om op de motor in Amerika route 66 te rijden, liefst georganiseerd. Maar het zal wel een droom blijven omdat het toch prijzig wordt als we dit met 2 willen doen.

- *Welke moto's heb je gehad en welke moto zou je 'oh zo graag willen'*

Jawa CZ 175, suzuki GS500E, suzuki bandit GSF650S en suzuki bandit GSF1250S

Mocht ik een andere kopen zou ik moeilijk kunnen kiezen, maar liefst een comfortabele en goed presterende toermotor.

- *Een vraagje van eamc uit: welke activiteit - met de club - zou je eens willen doen of doe je het liefst?*

De afgelopen voorjaarsvakantie naar Italië was voor ons een ongelooflijk mooie ervaring dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Niet alleen de reis maar ook het sociale contact met de andere clubleden hebben we als zeer aangenaam ervaren.



- *Tot slot: jouw tip voor de motorrijder?*

Onderschat nooit de mogelijkheden en prestaties van motoren niet, maar probeer vooral andere meer ervaren motorrijders niet te volgen. Zo zal je veel rijplezier ervaren en toch veilig thuis geraken.

EAMV-activiteiten

Italië – Molveno – mei 2012

Verslag van Maria

dag 1: bijeenkomst in Waarloos en vertrokken om 8.40 via autostrade naar Luxemburg waar we van de iets goedkopere benzine hebben geprofiteerd verder een stuk Frankrijk in onder een zonnetje. Na een tijdje op de gewone baan naar het zwarte woud, ongeveer 610 km. De camionette was daar al en de andere die apart waren gereden. Net op tijd voor het buffet en op tijd gaan slapen, morgen zware dag.





dag 2: na ontbijt vertrokken om 8.30, veel bochten, aan de Bodensee een lange file waar we 2.30 u hebben aangeschoven voor 100 km en zo veel tijd verloren. Onderweg gestopt aan een klooster met een heel mooie kerk, aan de overkant van het water lag Zwitserland. Laat aangekomen in Hotel Lory te Molveno en om 20.15 direct aan tafel gegaan, preitaartje + ossobuco met rijst en groenten + ijsstaart als nagerecht. We waren allen moe hadden nog veel sneeuw gezien en lagen om 23 u in ons bed. Kamer redelijk klein, konden maar net rond ons bed en moesten op onze knieën gaan zitten om de lucht te zien maar ach 't is toch maar om te slapen.



dag 3: vandaag voor een deel Joskes dag en verkenning van het dorpje. Rond het meer kon je een wandeling doen van ongeveer 3 u, Dré-Gerda-Linda-Giovanni-Marc hebben dit parcours zonder kleerscheuren afgelegd en Wendy-Suzanne-Erik en ik lekker op een terrasje met een drankje onder een stralende zon. Na een heerlijke pizza op ons gemakje terug naar het hotel – veel trappen – 's avonds bloemkoolsoep + sla en patatjes met schnitzel van kalkoen + tiramisu. Nog wat gezellig in de bar en naar ons bed.



dag 4: vertrokken om 9.15 voor de rit "Garda kort", rond het Gardameer in file. Op weg naar Lago d'Idro begon het te regenen gelukkig hadden we ons regenpak bij, de hele middag verder regenen, we passeerden ook nog het Lego meer maar zagen er niet veel van in de regen. Toch waren er nog enkele die een grote ijs gingen eten en het niet aan hun hart lieten komen. 's Avonds: stoofvlees met schorseneren, rare combinatie maar best lekker. 's Nacht liggen beven in ons bed. Blijkbaar was er 200 km van ons een aardbeving



dag 5: ogen open = regen, op de bergen rondom ons lag verse sneeuw dus wij naar Trento met de bus. Een hele onderneming want na de bus moesten we nog een stuk verder met de trein. Kletsnat waren we op den duur en was het echt niet leuk meer om rond te lopen. Trento lijkt wel een leuk stadje maar als de zon schijnt.

's Avonds : aspergesoep – varkensgebraad met tagliatelle en warme tomaat. Telefoontjes van het thuisfront, zij waren meer verschoten van de aardbeving als wij. Deze avond was Dj Marc in the house. De diehards bleven op het laatst nog over Raf en Hilde, Patsy, Linda, wij en de 2 dames van het hotel en om 2 uur was 't feestje voorbij.



dag 6: Om 9.30 u vertrokken naar de Mendelpas voor een rit van ongeveer 225 km, was zeer mooi en de laatste 15 minuten kregen we nog een beetje druppels. 's Avonds zalmslaatje + entrecote met patatjes en prinsessenbonen.



dag 7: met de zon opgestaan. Bleef vandaag in 't hotel. Bob met zijn vrouwen naar Bolzano/Giovanni en Wendy alleen weg naar het Gardameer/rest in groepjes de dolomietenrit gaan doen. Rond 19.30 u iedereen terug behalve Dré en Erik(ergens onderweg kwijtgespeeld), gelukkig had Erik een GPS en rond 20 u waren ze samen met de Goldwing groep terug in 't hotel.



's Avonds rijst met courgetten en lamskorteletten, gelukkig kon ik het laten veranderen in fritjes met varkenshaasje.



dag 8: Patrick en Rita vertrekken al naar huis, Rita is al de hele week ziek. De broers gingen naar een kasteel wijn proeven. Met een deel op 't terras gezeten, wat gewandeld, pizza gegeten en later gaan inpakken. Het hotel zorgde voor een BBQ, moeten nog veel leren, er was veel vlees maar bijna geen groenten, geen patatjes, op het laatste zijn ze nog wat frietjes gaan bakken. Op tijd in ons bed, morgen een zware rit terug naar het zwarte woud.



dag 9: de rit aangepast – stuk autostrade, dan de Timmeljoch pas van 2500m hoog waar we 12€ moesten betalen om van Italië naar Oostenrijk te mogen, wel de moeite, veel sneeuw, water en zon. Verder in snel tempo om op tijd in het hotel te geraken, voor mij te zwaar, terug in hetzelfde hotel, wel groot verschil met hotel Lory, grote kamer, proper en alles nieuw, buffet en naar ons bed.



dag 10: toch goed uitgerust opgestaan, eerst gaan tanken en stuk verder langs autostrade, wel duur voor 2 moto's. Onderweg afscheid genomen van Giovanni en Wendy, ze gingen nog een dagje verlof erbij nemen. Om 18.30 moesten we nog 172 km doen over gewone baan naar Namen, Hilde en Raf en ik hadden er genoeg van en zo gingen we allemaal langs autostrade naar huis. Moe maar blij dat ik het gehaald had kwamen we rond 20 u thuis.



Nogmaals bedankt aan al degene die er voor gezorgd hebben dat we een geslaagde vakantie hebben gehad.

Maria en Dré



Het verslag van Johan kan je lezen binnenkort op www.eamv.be. Omdat zijn verslag nog eens 4 bladzijden beslaat ... zullen de enkele extra foto's meer indrukken gegeven hebben...

Tref Kalscheuren juni 2012

Foto's zonder verslag ...
Voornaamste dat we kunnen melden ... Antwerpen organiseert volgend jaar **13-16 juni** het motortreffen voor Evonik in het Antwerpse

De EAMV-ers op pad



Muziek mag er niet aan ontbreken ...



EAMV-ers en Hun liefde voor ...



EAMV-ers en hun verblijfplaats



Voor ... schone intermezzo's



Wat doen ze 's avonds





Verbroederen



Alcoholcontrole



Die ochtend ...



Welcome back

Eerstvolgende activiteiten



30 juli: voorbereidingen BBQ – BBQ rit van 1 september + ledenvergadering – 20u WAAR? HEIRBAAN 7 - Mortsel

Schrijf dit maar al in jullie agenda:
Taakverdeling en organisatie van de BBQ gecombineerd met een ledenvergadering

We zoeken vrijwilligers voor

- Opstelling ruimte (tafels – stoelen – borden – licht enz) dag voordien (4 personen)
- Dagen voordien Aankoop drank (1-2 personen)
- Aankoop vlees (1-2 personen)
- Voorbereidingen groenten (2 personen)
- Tijdens: BBQ zelf (start dan om 14-15u) (2 personen afwisselend) – zal slechts deel vd route kunnen rijden
- Nadien: opruimen en afwassen en afdrogen (iedereen)
- Administratie tijdens BBQ (bonnetjes voor vlees) (1-2 personen)

Aanmelden graag → melden bestuur@eamv.be

Bijeenkomst 30juli -20u00 – heirbaan 7 – Mortsel (tot max 22u30)

EAMV-rit + BBQ 01/09/2012

- Startplaats wordt nog medegedeeld (waarschijnlijk E313 – tankstation Ranst-Massenhoven) +/- 8u00
- Ambiorix-Rit van +/- 150-180km
- Terug tegen 16u00
- Start BBQ eten 17u00
- Vooraf inschrijven + betalen is een must → inschrijven voor 23/08/2012



SPA-motorrit + BBQ: 23/09/2012

- Voor de EAMV-ers: 12 euro ter betalen en in te schrijven voor **07/09**
- Vrij starten vanaf 9u30 – BBQ start om 16u00
- Rit 150km
- Vertrek en aankomst: **Camping De Watertoren Steenovenstraat 137 - 2040 Berendrecht**

Contact us

Met tips voor mooie, straffe, ... verhalen en/of over motoren en co, laat het ons weten en stuur een mailtje via

www.eamv.be → inschrijvingen