



Woordje van het bestuur



wordt een kort motorikske ... zeker in vergelijking met de 10 bladzijden van vorige keer ... Belangrijkste reden ... onze tweeling Bas en Lene zijn geboren op 27/04 en ... jullie kennen dat wel. Sebiet ga ik ze halen ... spannend.

Aan alle Italië reizigers ... veel plezier en een behouden reis ... zorg een beetje voor elkaar ☺
Brenge jullie flesje Chianti mee voor ons?
Thanks ...

Kalender

mei	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
juni				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
juli						01
02	03	04	04	06	07	08
09	10	11	11	13	14	15
16	17	18	18	20	21	22
23	24	25	25	27	28	29
30	31					

Leden - bestuurs - ledenvergadering (BBQ voorbereiding)

Italië - Motortref - Gezellige avond

Een EAMV-er in de kijker



Iedere 2 maand stelt 't motorikske een EAMV-er voor. Deze keer is het een interview met Maria, schoonzus van Marc.

• Vertel over je allereerste moto-ervaring?

Mijn ex kocht een motor in 1995, hij had een kunstbeen na een brommerongeluk, daarom wou ik hem niet belasten door achterop te gaan zitten en kocht ik er dus zelf ene, Yamaha Virago 535, een chopper, met mijn korte beentjes toen zowat de enige motor waar ik op kon.

• Als je kan, neem je de moto en rij je naar... ?
Ardennen, omdat je daar nog rustig kan rijden, zonder bulten, alhoewel, niet al te veel flitspalen en niet al te ver voor een dag uitstap

• Geslipt - gevallen - ongevalvrij - GROOT accidentje - niet schuldig - km vretter - ontspannen - toeren - doehetzelf - racen - zon - Schotland - Champagne - Ardennen - 150km - 250km - 400km - >400km(per dag) - kaart - (GPS) voor mij is alles goed, maar hou niet zo van regen en kou

• Wat doe jij in je vrije tijd als hobby of als rode draad door je leven, ... iets wat je al jaren doet .. ?
voor de moment is mijn grootste hobby werk zoeken, hou van flamenco dansen, lezen, met kleinkindjes bezig zijn en natuurlijk motorrijden

• Wat zou je grootste moto-kick kunnen zijn?
Route 66



Route 66 omdat je dan heel USA doortrekt. Momenteel is er zondagavond een documentaire van een Schot die met zijn trike die weg doet en daar zijn schoon dingen, zoals de Grand Canyon, die klein uitgestorven dorpjes en 't eerste stuk niet maar daarna veel schoon weer !!!



Omdat ze er een snelweg hebben aangelegd is het niet meer druk, rustig rijden maar spijtig genoeg zal dat niet op een weekje kunnen.



- Welke moto's heb je gehad en welke moto zou je 'oh zo graag willen'

Yamaha Virago 535 en Suzuki GS500E en de moto die ik OH zo graag wou heb ik nu : Triumph Bonneville



- Een vraagje van eamc uit: welke activiteit - met de club - zou je eens willen doen of doe je het liefst?

alles is OK, zeker de reizen, ik en Dré proberen zoveel mogelijk mee te doen en jullie maken ook tijd voor een babbeltje en drankje op tijd en stond

- Tot slot: jouw tip voor de motorrijder?

altijd in je achterhoofd houden dat je op 2 wielen rijdt, racen is nergens voor nodig goede nieuwe wet : degelijke kleding dragen, dat heeft mij beschermd 3 jaar geleden

EAMV-activiteiten

De Verkenningrit van zondag 11/03/2012

(geen verslag gehad – wel telefonisch een beetje info)



't Was een goede lange tocht en 't heeft één van onze leden ertoe aangezet om toch maar eens te kiezen voor een toerbuffel ... een BMW R1200RT. Zijn naked bike sloppte iets te veel energie van hem op over die +/-500km.

De openingsrit van zaterdag 24/03/2012

(Jawel ... 2 verslagen)



"Met het zonnetje vertrokken we richting Wuustwezel, naar de knappe loods van Patrick. Daar werden we hartelijk verwelkomd door Francoise met zelfgebakken cake, warme koffie en frisdrank. Harald onze voorzitter, deed nog een woordje en deelde de prijzen uit aan degene die een rit hadden ingezonden. Michel was gewonnen maar we reden de rit van Patrick. Ze kregen allen waardebonnen van EKO.



We werden in verschillende groepen verdeeld en daar vertrokken we richting Nederland; de zoon des huizes trok van ons allen nog een foto. De nieuwe fotograaf van de club? De rit was prachtig door de weide landschappen van de Nederlandse natuur, de geur was wat minder, want overal waren ze hun akkers aan het bemesten. De eerste stop hebben we niet echt gevonden om iets te drinken, De eerste groep kwamen we tegen die ook aan het zoeken waren, we zijn dan een bos ingereden en vonden daar wat we zochten, drank. Een heel vriendelijke dame en midden in de bossen, zonnetje op het



terras, wat wil een mens nog meer, wat kan het leven toch mooi zijn!

Bij het middagmaal aan het water was de zon nog altijd van de partij; bij ons aan de tafel werd de kipling goed bevonden. Bij het vertrek daar hebben we nog goed gelachen al onze mannen op de grote trottenet



Verder door de prachtige natuur, natuurlijk nog een stop in een charmant dorpje waar de naam me van ontglipt waar we weer op het terras konden zitten. Het einde van onze rit was in de ijsboerderij, achter ons hoorden we de koeien hun behoefte doen maar het ijs was lekker, daar kwam Paul zijn vrouw en Gerda met hun schattige kleinkind Amber toe. Het was een fantastische dag, een toffe groep, goed gelachen, mooi weer, prachtige natuur, bedankt voor het gezelschap en aan Patrick, toffe rit, mercikes,

Suzanne"

Verslag 2

"Vrijdag 23 maart, Werner deBoosere stuurt een weerbericht met een zonnige en warme zaterdag... De inschrijvingen liepen vlotjes binnen de voorbije dagen. Op zaterdagochtend gaven een 25-tal leden present op de startplaats van onze openingsrit.

Anders dan normaal reden we niet de rit van de winnaar maar die van Patrick. Reden is dat hij zijn garage openstelde alwaar we getrakteerd werden op koffie en cake. Harald, onze voorzitter was ook aanwezig, hij ging over tot de prijsuitreiking . Drie leden hadden een rit ingestuurd en de winnaar was **Michel B, Kevin A en Patrick B** waren mededingers. **Ze ontvingen respectievelijk een aankoopcheque van 20 en 10 euro.**

Net tijdens het buitenkomen werden we nog verrast door een vrachtwagen die een elektriciteitskabel over de weg mee graaide, 2 of 3 wagens deelde

mee in de klappen maar gelukkig weerden onze motoren gespaard!!

We starten de rit in drie groepjes. Meanderend langs paden en wegen doorkruisten we de Wuustwezelse en Loenhoutse weiden richting Minderhout om de grens met Nederland over te steken. In Chaam was een koffiestop voorzien maar zo vroeg op de dag was er niet veel open. Twee groepjes belanden dan in de "Steengroeve" en de andere groep in de kinderboerderij (?).

We vervolgden de route naar Drimmelen. Hier hadden we middagstop in het restaurant Jachtpanorama aan de rand van het nationaal park "Biesbosch". Met zicht op de Amer en zijn bootjes werd de lunch genuttigd.

Na de lunch reden we de dijkweggetjes op gelijklopend met de Amer. Met dit mooie weer kwam iedereen buiten, jong en oud, boer Teun met de Beerkar, de wieler(...)toeristen, etc. Onderweg hadden we nog enkele stoppunten met bezienswaardigheden. Dan weer even weg van het water naar Klundert met zijn slotgrachten. Dessert namen we in **Willemstad**, op een terrasje net aan het haventje. Deze plaats ligt net aan het Hollands Diep, vandaar dat er enkele flinke jachten lagen en binnenkwamen(!). Toch gek dat alle groepjes weer bij elkaar kwamen op de stopplaatsen waar wat te versnaperen viel...



Dan helemaal binnendoor via Stampersgat naar Hoeven en richting Zundert waar 2 groepen bij elkaar kwamen. In het centrum van Zundert miste de eerste voorrijder een afslag en iedereen volgde op 3 personen na...





Eindpunt was het **Boerenijsje in Loenhout**. Natuurlijk kon ik het niet laten en bestelde een bescheiden wafeltje met warme krieken, 2 bolletjes ijs en een beetje slagroom.

Anderen crème met fruit, of een pannenkoek met ijs, of een advocaat met ijs, etc. Ook hier werden de t-shirts en sweaters uitgedeeld aan wie er nog recht op had.

Rest mij nog Patrick en zijn vrouw te bedanken voor de ontvangst 's morgens en de **mooie route**. Natuurlijk wil ik ook niemand vergeten en dank ik de groep voor de hele gezellige dag.

Tot de volgende
Werner"

De criss cross van zondag 22/04/2012



De criss cross, een denksport op zich om de 3 routes op bepaalde momenten te laten kruisen, rekening houdend met... wegomleggingen, straatfeestjes en ... wielervedstrijden.

Het overkomt je maar dat je uren en dagen je tijd besteedt aan een route van Luik – A26 – Durbuy – Hoei en 2 dagen voordien te horen krijgt dat er Luik Bastenaken Luik (LBL) gereden wordt en daardoor de helft van de route gehypothekeerd wordt door vele wielertoeristen.



Had ik 's middags maar bij mijn collega's blijven eten die week, dan was die wielervedstrijd zeker een gespreksonderwerp geweest. Helaas ... een opmerkelijk lid van de club had de route eens zijn collega van LBL. Hij had me op de hoogte gebracht ... toch lief van hem, anders had iedereen daar echt .. geknoeid de zondag ☺



In ijlt tempo ... lees vrijdagavond ... werd de hele route omgegooid en speelde ik op veilig en nam vnl grotere wegen en een deel van de route die al uitgestippeld en gereden was. Vrijdagavond laat was

de route klaar. Zelf kon ik niet meerijden omdat ik nog andere kopzorgen had.

Hieronder het verslag:

"Eigenlijk zonde dat er zo weinig volk was... zonde. De wegen waren ook niet overal in zeer goede staat, veel putten. Er is dus nog werk voor de verkiezingen ...

De route was goed, het was een gezellig gezelschap, er het weer viel goed mee.



In groep "Jan" (de routes hadden deze keer eens namen gekregen van de leden die ze voor hadden gereden of gemaakt hadden), was het Werner, Michel v d broers,

In groep "Patrick", Michel, Vake, Johan A eerst daarna afgelost door Johan B

Johan A was in Ranst (zoals gepland voor LBL), was dan naar huis gereden had zijn pc opgezet, en naar Hoei gereden, daar was hij in het café iets gaan drinken om ons in t oog te houden, dan kwamen we er aan. Moest wel lukken want juist in dat café.

En in groep "Harald", Maria, Dré en Marc en ik. Dus overall 3 moto's.

Bij de eerste toer hebben we groep Jan gekruist, de rest niemand; bij de tweede toer niemand, en bij de derde terug groep Jan;

Leuke dag en al bij al nog goed weer in vergelijking met alle regelval die de laatste tijd onze moto-wegen teisterden.



Groetjes
Suzanne"

Eerstvolgende activiteiten

Italiëreis van 17 tot 27/05

Nog paar dagen voorbereidingstijd en iedereen zou gepakt moeten zijn.

Controleer bandenspanning, remblokken en oliepeil nog even want er gaan wat kilometers gebold worden.

Motortref van 14 tot 17/06

Info zie website ...

Gezellige avond 23/06

Info volgt via Suzanne, maar het belooft tof te worden.

30 juli: voorbereidingen BBQ – BBQ rit van 1 september + ledenvergadering WAAR? HEIRBAAN 7 - Mortsel

Schrijf dit maar al in jullie agenda:
Taakverdeling en organisatie van de BBQ gecombineerd met een ledenvergadering

We zoeken vrijwilligers voor

- Opstelling ruimte (tafels – stoelen – borden – licht enz enz) dag voordien (4 personen)
- Dagen voordien Aankoop drank (1-2 personen)
- Aankoop vlees (1-2 personen)
- Voorbereidingen groenten (2 personen)

- Tijdens: BBQ zelf (start dan om 14-15u) (2 personen afwisselend) – zal slechts deel vd route kunnen rijden
- Nadien: opruimen en afwassen en afdrogen (iedereen)
- Administratie tijdens BBQ (bonnetjes voor vlees) (1-2 personen)

Aanmelden graag → melden bestuur@eamv.be

Bijeenkomst 30juli -19u30 – heirbaan 7 – Mortsel
De 'vergadering' kan gevolgd worden door een 'gezellige avond'

Weetjedatjes ☺

Zoon en dochter voor Harald en Ann,
Broer en zus voor Finn



Lene & Bas

Contact us

Met tips voor mooie, straffe, ... verhalen en/of over motoren en co, laat het ons weten en stuur een mailtje via www.eamv.be → inschrijvingen